

Säterbladet 2005



Säters gård år 2005

En fortsättning av skriften "Säter från stenåldern till år 2004" med olika kompletteringar och som bilaga en berättelse om vandringen den 21 augusti år 2004.

Gunnel Hedvall

Till tryckningen av skriften "Säter" fick Kvarsebo Hembygdsförening ett generöst bidrag från Norrköpings kommun, via Gurli Osterman på Internbanken.

Skriften trycktes av AB Trycksaker, Norrköping.

En del tillägg kan göras:

Hällen fick oväntat besök 20 maj 1994 då båten Anund gick upp på grund på stranden. (Bild1). Under flera år efteråt gav Anund alltid signal då hon passerade.

Alla som bodde på Haga blev i juli 1954 bjudna av Greta Andersson, som ägde ett bussbolag, på en resa till Oskarshamn där solförmörkelsen var total. Bussen, som Tor Strid körde, hämtade upp oss ända nere på Hagas äng. Vi hade matsäck med oss.

På Solbacken, där Per Söderström bor, behövdes hjälp att flytta badhuset. Helikoptern tappade det! (Bild 2).

På Säterslund kom Nisse in till Svea i köket och sa: "Det sitter apor i trädet". "Jaså du" sa Svea. Men det gjorde det; en hel flock babianer hade rymt från djurparken. De satt i trädet, åt körsbär och kastade kärnorna så set smattrade i plåten. De drog vidare till Bergtorp, där de kunde fångas in.

Mycket mer kan berättas - det får ske med mun-mot-munmetoden.

Man kan också tänka sig andra projekt: Vägarna på Säter, genom skogen till Kvarsebo, till Norrköping och över sjön. Bebyggelsen utefter östra delen av Båtbyggargvägen, fram till ån. Kvarsebo sockenbibliotek: "Från sockenbibliotek till bokbuss." Men då är vi ju långt från själva Säter!

Säterbladet av år 1904:



Einar Nerman: Teckning i tidningen Säter 1904.



2



Kvarsebo Hembygdstörening

ordnade lördagen 21 augusti 2004 en vandring på Säter. Drygt trettio personer deltog. Solen sken; Peter Harrison och Gunnel Hedvall ledde. Vi gick c:a 3 km.



Vi började på Hällen



Gick över Haga. Stannade till nedanför "Trötta mödrar", och talade där också om Skönevik, Hagsäter och Smedstugan.



Över Sätters lagård gick vi upp framför stora huset på Säter, där Birgitta Eriksson som är åttonde generationen på gården berättade.



Förbi nya färjläget, med caféet



Upp till Sätterslund. Kurt Nilsson berättade och visade föremål och papper. Hans farfarstar hade kommit hit 1863.



Åter till Hällen där vi drack kaffe på berget hos Anders och Anna-Lisa Boström



Foto Anna-Lisa Boström, Birgitta Eriksson, Maj Johnsson.

Kat Gunnar Holm